

**Ediah Apolloni, 11 jaar**  
**Groep 8 Jan Hekmanschool**

**Gedicht 4 / 5 mei**

de bloemen bloeien  
de vogels fluiten  
de wind die ruist door de bomen

alles lijkt zo normaal alsof er nooit wat is gebeurd maar als je kijkt in de ogen van anderen lijkt dit moment op iets anders het is voor hun anders

door wat ze hebben meegemaakt  
door wat ze hebben gezien  
door wat ze hebben gevoeld  
en door wat ze hebben geleefd

zij hebben door hun leven heen altijd een litteken meegenomen een litteken die wij niet goed kunnen zien maar die we wel kunnen opmerken aan hoe ze dingen anders doen aan hoe ze proberen nog een litteken te voorkomen aan hoe ze voelen en weten dat ze die gedachten, die gevoelens nooit zullen kwijtraken of kunnen vergeten het gevoel van angst de gedachten van weten wat er aan de hand is maar niks kunnen doen weten hoe alle hoop verdwijnt

de bloemen bloeien  
de vogels fluiten  
de wind die ruist door de bomen

alles lijkt zo normaal alsof er nooit wat is gebeurd maar bekijk het eens door andermans ogen